

ARNSBERG 2014

We vertrokken zaterdag ochtend om 8 uur met 9 personen in een busje richting Arnsberg. De 2 1/2 uur durende reis gaat snel voorbij want er ontstaat al snel een goede sfeer in het busje, waar de verhalen van het voorgaande jaar stuk voor stuk naar boven komen.



Alhoewel de eerste passagier niet veel zei.

Om half 11 aangekomen in "ZUM LANDSBERGER HOF" worden eerst de kamers ingedeeld en de koffers uitgepakt. Daarna op het terras een lekker pintje om er alvast aan te wennen, even later komen de 9 heerlijk gebakken schnitzels uit de keuken van Klaus, om een goede bodem te leggen.

Nadat we ons in het gilde uniform gehesen hebben vertrekken we dit jaar naar Sandra und Heiko die ons hadden uitgenodigd om het 10 jarig jubileum te vieren.

Het is namelijk zo dat Riny en Johnny op het Europees koningschieten van 2003 in Vocklabruck Oostenrijk het eerste contact hebben gelegd met Sandra die toen de Schützenkoningin van Arnsberg was.

Het jaar daarop in 2004 is toen op uitnodiging van Sandra een delegatie van het Heilig Kruisgilde naar Arnsberg Gegaan. In 2008 zijn we met het complete gilde daar uitgenodigd om hun 400 jarig bestaan te vieren.

Nu in 2014 was dus het 10 jarig jubileum.

We werden bij Sandra en Heiko in hun nieuwe huis ontvangen met een lekker flesje bier en rondgeleid door de schitterende tuin en het prachtige huis.

Kort voordat we naar de Slossberg vertrokken kwam Sandra met een mooie verrassing, we kregen allemaal een mooie herinnering van het 10 jarig jubileum.



Het speldje van het 10 jarig jubileum.

Op de Slossberg aangekomen, werden we van de 4 Kompanien, waar we in die afgelopen hebben.

Toen in optocht naar beneden, eerst naar het kerkhof, waar de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht toen in optocht naar de kerk voor een heilige mis.

Daarna ging het in optocht naar het feestterrein waar Tsjonge Jonge uit Gerwen de gasten begroeten met een vrolijke noot.



Boven op de Slossberg.

Het vervolg van de zaterdag was een super gezellig feest waarbij het bij de Deutse schutzenfreunde vooral ging om het voetballen van Oranje die die avond nog moest gaan komen.



En we waren goed voorbereid op de wedstrijd.

Moe maar zeer voldaan gingen we 1 voor 1 ons bedje opzoeken in het hotel.

De volgende ochtend komen de Gerwense Gildebroeders weer 1 voor 1 aan de ontbijttafel plaats nemen, de één wat meer zuchtend en kreunend dan de andere, maar al gauw komen de verhaaltjes van de zaterdag en de nacht alweer opzetten. Er blijken toch nogal wat bossen

omgezaagd te zijn in de nacht van zaterdag op zondag! en er wordt al weer flink wat gelachen over het feest van zaterdag.

Nadat iedereen zich weer fris heeft gedoucht en heeft omgekleed gaan we naar de opstelplaats van de optocht, alwaar we zijn aangekomen door vele Duitse gildebroeders worden gefeliciteerd met ons Oranje. De voorspellingen van een finale Nederland-Duitsland zijn niet te tellen, verrassend is het wel dat heel veel Duitsers er mee eens zijn dat Nederland dan gaat winnen!! Heel opvallend!!

Na een paar versnaperingen beginnen we aan die grosse umzug, zo'n 2000 gildebroeders trekken in een grote optocht door de straten van Arnsberg.

Bij het feestterrein aangekomen trekken we allemaal de grote tent binnen alwaar een mooie tafel is gereserveerd voor het Heilig Kruisgilde.



grote optocht door de straten van Arnsberg. >>

<< De gereserveerde tafel voor het Heilig Kruisgilde.



Deze middag worden toespraken gehouden door hun hoofdmans Peter Erbt.

Tussen de toespraken door werd er een mooi stukje muziek gemaakt door de Arnsberger Musiekverein.

Toen was er de receptie voor het aftredend Koningspaar. Namens het Heilig Kruisgilde werden aan de koning een pull met een flesje gildebier en aan de koningin een mooie bos bloemen overhandigd.

Het vervolg van de zondag was weer lekker in het zonnetje genieten van een lekker drankje en de vele muziekjes van o.a. Tsjonge Jonge.

Tsjonge Jonge houdt er de sfeer goed in.



Om half 10 s'avonds trekt alles weer in optocht naar het Altes Rathaus voor de "Grosse Zapfenstreich"



Een grote drukte met toespraken en mooie muziek op de Altes Markt in Arnsberg, heel indrukwekkend.

Na de Zapfenstreich is het voor veel Duitsers afgelopen maar voor een select gezelschapje gaat in hotel "zur Landberger hof" die Hollandische Abend van start met lekkere bitterballen en hollandse frikandellen.

moe maar wederom zeer voldaan wordt mijn bedje weer opgezocht voor een korte nachtrust want om half 8 s'morgens klink in de verte alweer de eerste muzikale geluiden van de harmonie want de Schützenbruder maken zich op voor het koningschieten op de vogelwiese.

Wij daarintegen gaan weer strompelend en steunend naar de ontbijttafel, het is zwaar voor sommige zo'n weekend.



Maar na een goed ontbijt, een bakken koffie en extra cafeïne houdende cola komen we er allemaal weer bovenop en vertrekken we ook naar de vogelwiese.

Om half 3 nemen we afscheid van onze deute freunde en zetten de reis terug naar Nederland in. Maar eerst nog een tussenstop beim raststatte Haarstein voor een overheerlijk kopje goulashsoep.

Iets voor 6 weer alle gildebreders veilig afgezet op het kerkplein in Gerwen. Het was weer een geweldig weekend.

Een paar duitse impressies van het geweldige Schützenfest in Arnsberg.



In het weekend van 20 en 21 September 2014 organiseert de Schützenverein Arnsberg een groot kreisshützenfest waar naar verluid op zondag zo'n 10.000 mensen aanwezig zullen zijn.

Wij zijn als Heilig Kruisgilde, speciaal door Herr Bürgermeister uitgenodigd om aan dit festijn deel te nemen.

We gaan met een select gezelschap al op vrijdagavond, de plaatsen zijn zeer beperkt dus snel opgeven die vrijdag mee wil. Op zondag heeft het gilde een bus gereserveerd voor alle gildebreders-zusters en verwanten. Vertrek zal vermoedelijk zo rond half 8 zijn. Daar zal de bus rond 19.00 uur vertrekken en zal dan rond 22.00 weer terug in Gerwen zijn. De overheid hoopt op een grote opkomst voor deze mooie dag. We zullen daar in Arnsberg zeer veel aandacht trekken met onze mooie uniformen en hoeden, ook zal onze standaardruiter met zijn paard aanwezig zijn.

Als we met een zo groot mogelijk gilde daar aanwezig zullen zijn dan zal het voor iedereen een dag worden om nooit meer te vergeten.

MET GILDEGROET; BUITENLAND COMMITTEE HEILIG KRUISGILDE GERWEN.